

# Thema beroepen

Afgelopen weken hebben wij erg veel plezier beleefd aan ons thema beroepen. De moeder van Ava is schoonheidsspecialiste en nam allerlei spulletjes mee. We leerden van haar hoe we elkaars hand kunnen masseren.



Deze week is het erg warm buiten en zijn we waterijsmakers. We knippen bekers op maat. We maken de limonadesiroop, even proeven, zelf in de bekers gieten. Dan zetten we ze in de vriezer.



De volgende dag zijn we ijsopeters. Maar dat is helaas niet echt een beroep... We zijn er wel heel goed in!

