

Trapgevels!

En wat weten de kinderen van fase 123A? Die weten wat een trapgevel is!



Op het digibord hebben we veel oude gebouwen gezien. We zagen daar gevels. We leerden hoe een klokgevel en hoe een trapgevel eruit ziet.



In de klas wilden we ook een oud gebouw. Allereerst werd de huishoek omgetoverd in een oud-Hollandse snoepwinkel. Er werden allerlei soorten snoep gemaakt: opgerolde drop, zuurstokken, lolly's. Maar het moest er natuurlijk oud uit zien. Bo en Fay maakten een trapgevel. Andere kinderen verfden een mooi uithangbord .

Tijdens het spelen bedachten de kinderen dat het winkeltje ook 110 jaar oud was, net als onze school. Er werden slingers en feestelijke versieringen gemaakt. En toen zag de winkel er zo uit:





Er werd heel fijn gespeeld in het snoepwinkelje. Er werd gewogen, geteld, gekocht en verkocht en feest gevierd.

Zara, Bo, Ibbe en Robin maakten nog iets moois: een rijtje oude huizen met verschillende gevels. Eerst maakten ze met een liniaal mooie rechte muren, daarna tekenden ze de gevels. Dat was niet gemakkelijk



Toen werd het tijd om eens in onze eigen, mooie stad Gouda, te gaan kijken! Op dinsdag 24 mei gingen we op stap. Toen we de brug aflieden zagen we meteen al een klokgevel!

Even later keken we naar de gevel van dit gebouw. Weten jullie dat dat vroeger een weeshuis was? Daar woonden kinderen die geen pappa en mamma meer hadden. "Wat een mooi gebouw!" zei Lily.

We liepen weer verder.



En wat zie je als je bij die grote kerk, de Sint Jan, om hoog kijkt, Felix?



Weer een stukje verder kwamen we op het marktplein. Robin keek goed om zich heen en zag ook daar een trapegevel!



Ja, het stadhuis heeft aan één kant echt een trapegevel! We hadden het in de klas al gezien, maar in het echt was het nog veel duidelijker!



Nog even
een foto op
de trap van
het oude
stadhuis

... en weer terug naar onze
school!

