

Wij helpen kabouter bas!



Huh, voetafdrukjes op de kast en op de plank? Is er soms een muis in de klas?

Alle kinderen gingen in groepjes eens even kijken. Op de kast, onder de kast, in de laadjes, overal werd gezocht. Maar er werd geen muis gevonden.



Na de gym vonden de kinderen een piepklein briefje van kabouter Bas. Het waren dus voetafdrukjes van een kabouter! Door de herfst waren heel veel kabouterhuisjes kapot gegaan. Kabouter Bas vroeg of wij nieuwe huisjes wilden maken.

We moesten snel aan het werk!! We gingen nieuwe kabouterhuisjes maken!



Vrijdag kreeg juf Sandra een mailtje van kabouter bas. Hij was weer in de klas geweest!

Hij vond de huisjes heel erg mooi. Hij vroeg of we aan het eind van de middag een foto naar hem toe wilde mailen. Dan kon hij de huisjes aan de andere kabouters laten zien.

Er werd die middag weer heel hard gewerkt!



Aan het einde van de werkles stuurden we een mailtje naar kabouter bas met deze foto erbij:



Maandag kreeg juf Rineke een mailtje van de kabouter. Hij was met vier kabouter vriendjes komen kijken. En o wat waren ze blij! Maandagnacht zouden ze alle huisjes gaan verhuizen naar het kabouterbos. En woensdag kregen we een mailtje met een foto. Alle huisjes staan nu in het kabouterbos. De kabouters hebben weer fijne huisjes!!

