

11 mei: Sportdag! Het begon met een sponsorloop. Dat vonden we het allerleukste. We hadden het er een paar dagen later nóg over!





En kijk eens hoeveel kruisjes we al hebben? Maar we zijn nog lang niet klaar hoor! We gaan nog veel meer rondjes rennen!



Daarna gingen we oud-Hollandse spelletjes doen. De kinderen uit de bovenbouw hielpen ons heel goed!





Op het laatst gingen de juffen álle kinderen proberen te tikken. Dat was heel moeilijk voor de juffen!

We hebben een hele leuke sportdag gehad.

